



GROEPSWERK – 5

Belgen op de vlucht (blad 1 van 2)



Belgen op de vlucht

Op 10 oktober 1914 veroverde het Duitse leger de vestingstad Antwerpen. Soldaten en burgers ontvluchtten de stad richting Nederland.

Ruim 40 000 Belgische soldaten en honderdduizenden burgers vluchtten tijdens die eerste oorlogsdagen naar het neutrale Nederland. Vele burgers keerden na een poosje terug naar huis, maar ongeveer 100 000 burgervluchtelingen bleven tijdens de oorlog in Nederlandse opvangkampen. De soldaten werden ontwapend en opgesloten in aparte kampen tot het einde van de oorlog.

Belgische burgers vluchtten ook naar Frankrijk en Groot-Brittannië.

Tijdens de oorlog werden burgers uit dorpen die op de frontlinie lagen, geëvacueerd. Wanneer ze na de oorlog naar huis terugkeerden, vonden ze soms alleen een ruïne terug. Soms moesten ze nog jaren op een nieuwe thuis wachten.

Bron: 3 foto's



© P.A. Luijsterburg, Gemeentearchief Roosendaal





GROEPSWERK – 5

Belgen op de vlucht (blad 2 van 2)



Belgische vluchtelingen in Roosendaal © Collectie In Flanders Fields Museum



Belgische militairen opgesloten in Nederland © A. Buijsen, Gemeentearchief Roosendaal

© Uitgeverij VAN IN